

Jaarverslag 2023

Een jaarverslag schrijven ziet er natuurlijk elk jaar weer anders uit, terwijl het werk op zich niet echt aan verandering onderhevig is. Het blijft een komen en gaan van hulpvragen die natuurlijk net elke keer er weer anders uitzien en tegelijkertijd ook best vaak een zelfde pad aan verwerking of herstel te gaan hebben.

Het is ook elke keer weer een geloofsavontuur. Vaak mag er gebeden worden: Heer stuur U maar de mensen die geholpen kunnen worden door de stichting. U weet wat er in huis is, U weet hoe er te werk gegaan wordt en dat stichting Exit afhankelijk van U is in velerlei opzicht. In de know how van de verschillende problematieken, in (soms) de financiële zaken van hen die aan een minimum inkomen (bijstand) gebonden zijn en ook in de planning van de dagen en werktijden. Nog meer dan deze drie punten wordt de afhankelijkheid gevoeld in de soms moeilijke processen van heling en herstel. De binnenkant van de mens is voor een ander mens soms zo onbereikbaar maar God kan die heling en herstel van binnenuit wel geven. Daarmee is ook dat een heel avontuur. Op Zijn tijd en op Zijn wijze, zijn nogal eens geveugelde woorden. Als mens willen we graag dat onze problemen gisteren waren opgelost terwijl de realiteit vaak iets anders laat zien.

Gedurende het jaar 2023 zijn er vijf mensen geweest die gebruik gemaakt hebben van het hulpfonds terwijl er naast de mensen die al langer gesprekken hebben nog eens zeven nieuwe mensen de weg naar Exit gevonden hebben.

Als het gebed is: stuur U de mensen maar dan kunnen we niet anders zeggen dat we positief terug kijken op een mooi Exit jaar.